

# ‘Muziek is voor bekeerling belangrijker dan preek’

---

## INTERVIEW

**Gerrit-Jan KleinJan**

---

Meeslepende muziek, doop door onderdompeling, actief meedoen met gespreksgroepen, het gevoel dat je gezien wordt in de massa. Dat is de sleutel van het succes van evangelische kerken. De inhoud van de preek doet er voor bekeerlingen – vaak afkomstig uit traditionele kerken – veel minder toe. Die conclusie trekt Miranda Klaver (49) na twee jaar intensief in evangelische kerken te hebben rondgekeken. Volgende week promoveert ze als godsdienstsocioloog aan de Amsterdamse Vrije Universiteit op een onderzoek naar de ervaringen van nieuwelingen in de evangelische wereld.

### *Theologie doet er voor bekeerlingen niet toe?*

“Het is echt opvallend dat mensen die evangelisch zijn geworden vooral spreken over bijvoorbeeld de betekenis van de muziek die ze horen. Dat roept emoties en verlangens op. Iemand zei me dat ze niet meer kon stoppen met huilen toen de band een opwekkingslied begon te spelen. De mensen die ik sprak vonden het daarentegen heel moeilijk om in theologische of religieuze termen te vertellen waarom ze evangelisch waren geworden. Het leren van religie, concludeer ik dan ook, gaat via ervaring. Ik durf best te stellen dat kerken eerder zouden moeten investeren in goede muziek dan in een goede preek.”

### *Betekent dit dat de geloofsinhoud irrelevant is?*

“De geloofsinhoud doet er wel toe, maar daar spreken bekeerlingen in eerste instantie niet over. Daarbij speelt ook mee dat zo’n tachtig procent van de nieuwe mensen in evangelische milieus komt uit traditionele kerken. De leer is in beide gevallen in grote lijnen hetzelfde, maar in evangelische kerken is er meer een God die zich persoonlijk bemoeit met individuen.”

### *Waarom stappen mensen dan over?*

“Velen ervaren de traditionele kerk als veraf, kil en rationeel. De meeste protestantse kerken kampen met een erfenis uit de Verlichting: geloof is er iets cerebraals en rationeels. Evangelische kerken springen in dat gat door op de zintuigen in te spelen en God in alle aspecten van het leven te erkennen.”

### *Ook al komen ze uit traditionele kerken, toch noemt u nieuwkomers in de evangelische wereld ‘bekeerlingen’.*

“Niet voor niets, want mensen zeggen dat ze God opeens ‘echt’ ervaren, dat het niet meer iets theoretisch is zoals ze in de gevestigde kerken meemaken.

“Je hebt in de evangelische wereld eigenlijk twee uitersten. Er zijn groepen die benadrukken dat bekering een geleidelijk proces is. Daar heerst het idee dat God ook met je bezig is vóór je bekering. Meer radicale pinksterkerken spelen echt in op het idee van de breuk. Daar heeft de bekering vaak ook een dramatisch karakter dat diep ingrijpt in het leven van mensen. Bekeerlingen beoordelen hun oude manier van geloven daar vaak als ‘dood geloof’.”